

Pour moi la vie va commencer,

Johnny Hallyday

Pour moi la vie va commencer
En revenant dans ce pays
Là où le soleil et le vent
Là où mes amis, mes parents
Avaient gardé mon cœur d'enfant

Pour moi la vie va commencer
Et mon passé sort de l'oubli
Foulant le sol de ma prairie
Chevauchant avec mes amis
Pour moi la vie va commencer

Pour moi la vie va commencer
Je peux voir descendre la nuit
Sans avoir peur d'être surpris
Tandis qu'au loin comme un troupeau
Passent les ombres des chevaux

Pour moi la vie va commencer
Et sous le ciel de ce pays
Sans jamais connaître l'ennui
Mes années passeront sans bruit
Entre le ciel et mes amis

Pour moi la vie va commencer
Pour moi la vie va commencer
Pour moi la vie va commencer

Voor mij gaat het leven beginnen
Voor mij gaat het leven beginnen
nu ik terug ben in deze streek
Hier, waar de zon en de wind
Hier, waar mijn vrienden mijn verwanten

mijn kinderhart hebben bewaard

Voor mij gaat het leven beginnen
en mijn verleden doemt op uit de vergetelheid nu ik door de velden draaf te
paard met mijn vrienden Voor mij gaat het leven beginnen

Voor mij gaat het leven beginnen
Ik kan zien hoe de nacht neerdaalt
zonder de angst verrast te worden
terwijl in de verte in een kudde
de schaduwen van de paarden langstrekken

Voor mij gaat het leven beginnen
en onder de hemel van dit land
en zonder ooit verveling te kennen
zullen mijn jaren zonder ophef verglijden tussen de hemel en mijn vrienden

Voor mij gaat het leven beginnen
Voor mij gaat het leven beginnen
Voor mij gaat het leven beginnen