

Tulpen Uit Amsterdam - Willem Emmink

Refrein:

Als de lente komt dan stuur ik jou
Tulpen uit Amsterdam
Als de lente komt pluk ik voor jou
Tulpen uit Amsterdam
Als ik wederkom breng ik voor jou
Tulpen uit Amsterdam
Duizend gele, duizend rode
Wensen jou het allermooiste
Wat mijn mond niet zeggen kan,
Zeggen tulpen uit Amsterdam.

Jan uit de polder zei: Antje,
Ach, kind, wat mag ik jou graag!
Hoe moet dat nu, liefste Antje?
Morgen ga ik naar Den Haag"
En bij die oeroude molen
Klonk onder een hemel zo blauw
"Ik heb je lief en jij hebt mij lief!
Ach Antje, ik blijf jou altijd trouw."

Refrein

Aan de Amsterdamse grachten

Er staat een huis aan de gracht in oud Am-ster-dam
 'k heb veel ge-reisd en al vroeg de we-reld ge-zien
 waar ik als jo-chie van acht bij groot-moe-der kwam
 en nim-mer kreeg ik ge-noeg van rei-zen na-dien
 Nu zit een vreem-de me-neer in't ka-mer-tje voor,
 Maar er-gens bleef er een sterk ver-kan-gen in mij
 en ook die heer-lij-ke zol-der werd tot kan-toor
 naar Hol-lands kust en de stad aan Am-stel en IJ
 Al-leen de bo-men dro-men hoog bo-ven't ver-
 Waar ou-de bo-men
 keer en o-ver't wa-ter gaat er een boot-je
 net als wel-eer Aan de Am-ster-dam-se
 grach-ten heb ik heel mijn hart voor al-tijd ver-
 pand Am-ster-dam vult mijn ge-dach-ten als de
 mooi-sie stad in ons land. Al die An-ster-
 dam-se men-sen al die licht-jes 'sa-vonds
 laat op het plein nie-mand kan zich be-ter
 wen-sen dan een Am-ster-dam-mer te zijn